

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»

ΔΡΑΣΗ Δ1: «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΔΕ)

Υπεύθυνοι: Φιλοθέη Μελά (Δασαρχείο Θεσ/νίκης) & Δρ Νικόλαος Γρηγοριάδης (Γεν. Γραμματέας ΕΔΕ)

Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) από φέτος (2014) και κάθε δεύτερη χρονιά (χωρίς Δασολογικό Συνέδριο) ανέλαβε την πρωτοβουλία ξεναγήσεων στα φυσικά (δασικά) οικοσυστήματα από τους ίδιους τους δασικούς προκειμένου οι πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα τον φυσικό μας πλούτο. Το πρόγραμμα «πράσινες διαδρομές» στοχεύει επίσης στην εξωστρέφεια του δασικού κλάδου δηλ. να φέρει σε επαφή δασικούς, πολίτες και δάση της χώρας.

Η Δράση Δ1 εντάχθηκε στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας (Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014) και πραγματοποιήθηκε το πρωί (10.30πμ) του Σαββάτου, 22 Μαρτίου 2014. Περίπου 40 άτομα μετακινήθηκαν από τον Λευκό Πύργο με λεωφορείο που διέθεσε ο Δήμος Θεσ/νίκης στη θέση Αγ.Βασίλειος του Περιαστικού Δάσους, όπου έγινε η πρώτη ενημέρωση από τους διοργανωτές αλλά και υπαλλήλους των τοπικών δασικών υπηρεσιών (Δασαρχείο Θεσ/νίκης & Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας).



Μετά την πρώτη «οικογενειακή φωτογράφιση» ακολουθήσαμε το οργανωμένο μονοπάτι που οδηγεί προς τον Άγιο Παύλο (Ζωολογικό Κήπο) μέσα από το δάσος τραχείας πεύκης περνώντας επάνω από ξύλινα και πέτρινα γεφυράκια. Στη διαδρομή απολαμβάνουμε το ανοιξιάτικο τραγούδι των πουλιών και στο πρώτο κiosk που συναντήσαμε μεταπτυχιακοί συνάδελφοι μας ενημέρωσαν για την άγρια ζωή (πουλιά και θηλαστικά) που ενδιαιτούν στο δάσος. Εντυπωσιακή ήταν στα διάκενα η ανθισμένη ποώδης βλάστηση (ανεμώνες, ραδίκια κά). Επίσης πραγματική

απόλαυση ήταν οι πιτσιρικάδες της παρέας που έδειχναν να το απολαμβάνουν μαζί με τους γονείς τους!

Η δεύτερη προγραμματισμένη στάση ήταν στους «κήπους του πασά» επάνω από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Στη θέση αυτή ο Δήμος φρόντισε καλύτερα τις υποδομές (γκαζόν, κάδοι σκουπιδιών κά) σε αντίθεση με το πρώτο μέρος της διαδρομής (σκουπίδια). Στη θέση αυτή έγινε ενημέρωση από την υπεύθυνη της δράσης Φιλοθέη Μελά και συμπληρωματικά από τον συνάδελφο μας Βαγγέλη Ματζίρη (υπάλληλο του Δήμου Θεσ/νίκης).



Αφού φωτογραφηθήκαμε στις ιστορικές κατασκευές ευρωπαϊκού τύπου (Γκαουντί?), γνωστοί και ως «κήποι του Πασά», η πρώτη δράση του φιλόδοξου προγράμματος «Πράσινες Διαδρομές» έφθασε στο τέλος της. Καλή συνέχεια!